

Frederik Jacques Philips



Geboren

16 april 1905
te Eindhoven

Overleden

5 december 2005
te Eindhoven

Gehuwd met

Sylvia van Lennep

Datum uitreiking

16 april 1965

Frits Philips

Frits Philips studeerde vanaf 1923 tot 1929 aan de Technische Hogeschool in Delft, waar hij afstudeerde als werktuigbouwkundig ingenieur. Vanaf 1935 ging hij als onderdirecteur en als lid van de directie aan de slag bij Philips.

Wanneer de oorlog vijf jaar later uitbreekt, gaan zijn vader Anton Philips en zijn zwager Frans Otten naar Engeland. Frits Philips blijft echter in Nederland.

Zijn bedrijf moest van de Duitse bezetters noodgedwongen radio's maken. Philips had daarvoor joden in dienst. Dit nam wel wat risico met zich mee: van 30 mei 1943 tot 20 september 1943 was Philips opgesloten in concentratiekamp Vught.

Na de oorlog werd het Frits verweten dat hij voor de Duitse oorlogsindustrie heeft gewerkt. De joodse gemeenschap toont juist bewondering voor Frits: hij heeft zijn joods personeel weten te behoeden voor deportatie. De joodse gemeenschap toonde dan ook haar blijdschap op 11 januari 1996 met een onderscheiding 'Rechtvaardige onder de Volkeren' van Yad Vashem.

Werken voor Philips betekende op een gegeven moment veel: Meneer Frits was een zeer goede werkgever. Werken voor hem betekende een baan voor het leven, met vele voordelen er aan vast. Zo had Philips een eigen medische dienst, een eigen theater, een eigen woningcorporatie en een eigen sportvereniging.

Philips steunde PSV enorm. Als 5-jarige verrichte hij de aftrap van het Philips Elftal, voorloper van PSV. Vanaf dat moment volgde hij de voortgang van zijn club. Meneer Frits bleef tot zijn dood in 2005 alle thuiswedstrijden van PSV bezoeken.

Meneer Frits Philips kreeg in de loop der jaren groot aanzien en werd gezien als het icoon van Eindhoven. Vanwege zijn goede daden en hulp aan de medemens heeft hij een ereteken gekregen.